

Een schitterend mysterie

Elke zondag opent de gastheer of -vrouw van dienst de bijeenkomst met de woorden "Welkom in geloofsgemeenschap Het Penninckshuis, een samenwerkingsverband van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrienden." In deze wat formele tekst zit een schat verborgen: gelovigen van diverse gezindten komen bij elkaar in een sfeer van openheid en wederzijdse belangstelling. Wij, die gelovigen, vormen samen een kerk: een plek voor mensen die voelen dat zij pas ten volle leven wanneer zij zich betrokken weten bij een groter geheel. Vanuit respect voor ieders eigenheid willen wij elkaar wezenlijk ontmoeten, ons als mens verder ontwikkelen en elkaar steun bieden als dat nodig is.

Kerk

Samen vormen wij een kerk

Als vrijzinnig protestanten koesteren wij onze christelijke traditie en staan tegelijkertijd met beide benen in de wereld van vandaag. Als wij het in onze kerk hebben over "God", beseffen wij dat dit een mysterie is dat het menselijk begrip ver te boven gaat. Wij zijn ervan overtuigd dat niemand het patent heeft op de waarheid en dat elk godsbeeld door mensen is bedacht. Geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus van Nazareth, zoals verwoord in de evangeliën, staan wij open voor alle mensen ongeacht wie of wat zij zijn. Mét hen willen wij ons inzetten voor een wereld van vrede en verdraagzaamheid. Wij zijn ons sterk bewust van het feit dat godsdienst en geloof in het verleden de aanleiding zijn geweest voor diepgaande twisten, vervolgingen en zelfs oorlogen. Dit betekent voor ons dat het bestaansrecht van godsdienst in de hedendaagse samenleving afhangt van de mate waarin zij optreedt als verbindende kracht tussen álle mensen. Want ondanks verschillen van inzicht delen alle gelovigen het gevoel dat hun samenzijn raakt aan de essentie van het leven. Samenwerken over menselijke grenzen heen is daarmee voor ons een heilige opdracht.

Godsdienst en wetenschap zijn voor ons niet tegenstrijdig, maar staan naast elkaar. De wetenschappelijke methode is de weg waarlangs de mensheid kennis en inzicht verwerft. De wetenschap geeft echter geen antwoorden op levensvragen. In onze geloofsgemeenschap hebben wij die ook niet zomaar bij de hand. Wél praten wij met elkaar over wat ons beweegt, en laten wij ons inspireren door oude en recente verhalen die ons een spiegel voorhouden en ons daarmee helpen na te denken over wat écht belangrijk is in het leven.

Geloven

Bij de activiteiten van Het Penninckshuis staat voorop dat iedereen een eigen keuze maakt als het om geloven gaat. Vrijheid, speelsheid en tolerantie zijn sleutelwoorden. Met elkaar en met onze voorgangers zijn we verantwoordelijk voor hoe alles gaat.

Geloven begint bij jou!

Drie à vier zondagochtenden per maand om 10.00 uur is er een kerkdienst* die de ene keer een meer traditionele vorm kan hebben en de andere keer een moderner karakter. Muziek en zang hebben altijd een belangrijke plaats. Iedereen is bij ons welkom: groot en klein, jong en oud, lhbt en 'straight', twijfelaar, dwars- en vrijdenker. Verhef je stem, wij luisteren graag!

We nodigen je van harte uit om vrijblijvend kennis met ons te maken. Als het je bevalt, kun je op vele manieren meedoen: als vriend, als lid, als organisator van activiteiten - aan jou de keus!

* Op www.hetpenninckshuis.nl vind je de actuele data en verdere informatie



Het Penninckshuis is centraal gelegen aan de Brink in Deventer. Ons kerkgebouw bevindt zich achter de VVV op nr. 89. In het gebouw is het de eerste keer vaak een beetje zoeken. Voorafgaand aan elke dienst staan er daarom altijd mensen bij de deur die je de weg kunnen wijzen.

Meer informatie

 www.hetpenninckshuis.nl

 Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis

 de gastheer of -vrouw na de dienst
beantwoordt graag je vragen

 info@hetpenninckshuis.nl

Predikant



Fulco van Hulst

 06 19994914

 ds.fulco@kpnmail.nl

Pastoraal werker



Dora de Vrij

 06 15272928

 dora.devrij@outlook.com



“Gebeden veranderen de wereld
niet, maar ze veranderen mensen
en mensen veranderen de wereld.”
Albert Schweitzer



Geloofsgemeenschap
HET PENNINCKSHUIS